

Anekdote over opa Hessel Dethmers

Opa Hessel was dominee in Sneek. Bij de gereformeerde synodale kerk.

In die tijd mocht je volgens de regels van die kerk op zondag niet werken of iemand anders voor jou laten werken. Zondagsrust heette dat.

Opa moest vaak preken in een dorp waar geen dominee was. Daarom vertrok hij dan op zaterdag; logeerde bij een ouderling en kwam op maandag weer terug.

Totdat opa en zijn koetsier samen besloten dat het rijden in een koets geen werken was maar een plezier. Zoals je ook voor je plezier mocht wandelen in het park. Sinds die tijd reden ze samen met de koets op zondag heen en terug.

Mijn moeder Hesselena, de jongste van opa Dethmers en haar twintig jaar oudere zus Annie, wilden ook wel eens mee met de koets. Opa moest preken in Balk. Dus besloten de meiden het volgende: we lopen ze tegemoet en dan kunnen we verder mee terug rijden.

Het was een heel eind lopen. Jutrijp, Hommerts, Koufurderrige en dan kwam Woudsend. Maar in Woudsend hadden ze nog nooit een koets gezien. Dus verder naar Balk. Toen het begon te schemeren zijn ze toch maar terug gelopen. In het donker kwamen ze thuis.

Hoe kan het nu dat ze elkaar gemist hebben. Er is maar één weg van Sneek naar Balk. De oorzaak was dit: Opa en de koetsier hadden in Woudsend de koets ergens achteraf geparkeerd, en waren even de kroeg in gedoken. Foei.

Of er iemand even naar de wc moest of dat ze er eentje genomen hebben dat vermeldt het verhaal niet.

Dit verhaal hebben Stien en ik opgetekend uit de mond van mijn moeder. Het is bevestigd door Wil Wind-Flach, die wist aan te vullen dat de oudere zus haar moeder was. Waarna ik de tekst hier boven heb aangepast.

Hessel Huismans